

Mevrouw de Pauw



Gedicht: Joke van Leeuwen
Tekeningen: Chantal, Lhasa, Lyn, Pien en Vera

Mevrouw de Pauw wou graag een hond.
Ze was zo vaak alleen.
Toen kreeg mevrouw de Pauw een hond
En dat was nummer één.



Mevrouw de Pauw liep door de stad
Wat liep er met haar mee?
Een hondje dat geen baas meer had
En dat was nummer twee.



Mevrouw de Pauw liep door het land
En kocht voor haar plezier
Twee honden in een hondenmand
Nu had ze er al vier.





Mevrouw de Pauw liep weer naar huis
Wat kreeg ze daar te zien?
Zes honden onder het fornuis
Nu had ze er al tien!



Mevrouw de Pauw zat in haar stoel
En keek eens om zich heen
Tien honden was een heleboel.
Ze was niet meer alleen

